

Stichting Cultureel Beheer presenteert:

LEZING MET MUZIEK OVER HET LEVEN EN WERK VAN MARC CHAGALL

Kunsthistorica Josée Claassen

Vrijdag 27 maart 2020
11.00 - 14.30

Doopsgezind Kerkje
Torenstraat 4 / Winterswijk



Marc Chagall is een van de bekendste beeldend kunstenaars uit de twintigste eeuw. Hij werd eind negentiende eeuw geboren in een joods, chassidisch milieu in Wit-Rusland.

Dat is onmiddellijk zichtbaar wanneer je werk van hem ziet. De chassidim drukten hun religieuze gevoelens uit in wonderlijke, bijzondere verhalen en in meeslepende zang en dans. Met het grootste gemak zweven van dat geloof de rabbijnen over de daken van de sjtetl, de joodse nederzettingen en precies dat zien we in het werk van Marc Chagall.

Kortom, zijn leven en werk zijn zo boeiend dat er een prachtlezing met veel mooie afbeeldingen en fantastische muziek van gemaakt kon worden. U hoort onder meer een prachtige compositie van Górecki, een Jiddisch lied dat je niet meer kwijtraakt, een lied dat door Francis Poulenc getoonzet werd op het werk van Marc Chagall en u ziet wondermooie fragmenten uit balletten op muziek van Debussy en Tsjajkovski.



Doopsgezind
Kerkje

Vrijdag 27 maart 2020 11.00 - 14.30 uur
Prijs: 17,50 euro incl. lunch
opgave: Jetskeveenhuus@gmail.com